



Passie voor Jezus Betrokken bij mensen

Jaarplan 2018

Tekst: Openbaringen 1: 5b-6 “Aan Hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door Zijn bloed, die een koninkrijk uit ons gevormd heeft, en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, Zijn Vader, aan Hem komt de eer toe, en de macht tot in eeuwigheid. Amen.

Inleiding

Een nieuw jaar ligt voor ons. In het Jaarplan 2017 hadden we aangegeven dat we er naar verlangen om een gemeente te zijn van gepassioneerde discipelen die Jezus en Zijn koninkrijk zichtbaar maken. Waar we afgelopen jaren vooral de nadruk hebben gelegd op herderschap, hebben we in het Jaarplan 2018 aangegeven dat we geloven dat we naar de toekomst steeds meer een transitie maken naar een accent op discipelschap. In Romeinen 8 schrijft Paulus dat de wereld “reikhalzend uitziet naar het openbaar worden van de zonen en dochters van God”. God heeft ons bestemd en bedoeld om invloed te hebben in deze wereld en een licht te zijn voor Goes en omgeving.

In 2017 hebben we een begin gemaakt met het leggen van maar accent op discipelschap en zoonschap. We hebben ook gezien en ervaren dat deze accentverschuiving van herderschap naar discipelschap een proces is. Om deze reden geloven we dat we de in het Jaarplan 2017 ingezette lijn ook in 2018 en de daarna volgende jaren mogen doorzetten en versterken.

De vraag aan alle teams binnen de gemeente is om vanuit dit overkoepelende Jaarplan 2018 een eigen Jaarplan 2018 te maken.

Bij het maken van het Jaarplan 2018 hebben geloof voor het medio 2018 kunnen gaan betrekken van Bessestraat 8. Over alles wat daar aan voorafgaat zullen we de gemeente op een andere wijze informeren en meenemen.

Wij willen een vruchtbare gemeente zijn van gezonde discipelen die samen verder willen groeien in geestelijke volwassenheid en in de bediening van het Koninkrijk.

Visie

Overkoepelende lijn vanuit Rafael Nederland voor de komende jaren is gebaseerd op Jes. 58:11-12, waarbij de focus verschuift van vers 11 naar vers 12: *11 En de Here zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt. 12 En de uwen zullen de overoude puinhopen herbouwen, de grondvesten van vorige geslachten zult gij herstellen, en men zal u noemen: Hersteller van bressen, Herbouwer van straten.*

Voor Rafaël Goes hebben we ervaren dat de kern ook voor 2018 mag zijn: discipelschap. We willen in 2018 de focus verder leggen op het toerusten van alle gelovigen (jong en oud) tot dienstbetoon, tot opbouw van het Lichaam van Christus. Immers, we geloven dat de Heilige Geest wil bewegen, maar Hij heeft daarvoor beschikbare en toegeruste discipelen nodig. Discipelen die ieder naar vermogen bijdragen tot groei van het Lichaam.

Kern 2018 = verdere groei in DISCIPELSCHAP

De bouwstenen voor de uitwerking van de verdere groei in discipelschap, in zoon- en dochterschap zijn gebaseerd op Efeze 4:1-16

1. Eenheid / gemeenschap zijn (vs. 1-6), sfeer en omgeving.
2. Discipel van Jezus zijn (vs 7-10)
3. Toerusting van alle gelovigen tot opbouw van het Lichaam van Christus gebaseerd op vijfvoudige bediening (vs 11-16)

Kernverzen zijn vers 11-12: *En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus.*

Doel(en):

Ons doel is om actieve discipelen te zijn van Jezus die uitstappen in geloof. We willen Jezus bekend maken op de plek waar we zijn. Om een verdere groei in discipelschap te bereiken zijn de volgende 5 pijlers bepaald:

Pijler 1: Eenheid en gemeenschap stimuleren

a. Samen bouwen aan een klimaat van:

Eren van God, eren van elkaar, vieren, eenheid, dankbaarheid, vermenigvuldiging, verwachtend geloof, vrijheid en veiligheid. Als oudsten zien we het als onze verantwoordelijkheid om dit klimaat voor te leven en aan te wakkeren.

“Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.” - Mat 22:37-39

b. De samenkomsten:

Als gemeente zien we de samenkomsten als de belangrijkste plaats voor onze gezamenlijke ontmoeting met God en met elkaar. In de samenkomsten staan aanbidding en het Woord centraal. We verlangen naar een viering in een klimaat van Gods aanwezigheid, vrijheid en veiligheid, waarin de gaven van de Heilige Geest in toenemende mate kunnen functioneren.

Ook in 2018 zullen we een aantal scherpe themaseries (waarheid in liefde verkondigend) hebben met in het voorjaar een serie over “relaties”. We zullen vanuit een veilig oefenklimaat meer momenten in de samenkomsten hebben om voor elkaar te bidden.

c. De kleine groepen:

Naar mate de gemeente groter geworden is en wordt, wordt het belang van gezonde, goed functionerende kleine groepen belangrijker. Om de groei van eenheid, verbondenheid en gemeenschap te stimuleren willen we bouwen aan gezonde, goed functionerende kleine groepen (incl. Rafael Kids, Rafael Youth) waarin:

- Om wordt gezien naar elkaar (relatie en betrokkenheid)
- Getuigenissen worden gedeeld met elkaar (delen van geloofsleven)
- We mensen stimuleren om deel te nemen aan kleine groepen
- De leden van de werkgroepen van de vijfvoudige bediening worden uitnodigd voor toerusting en praktijk ervaring.

d. De gezinnen,

Het idee van gezin zijn en wat dat betekent is de laatste jaren enorm veranderd. Daarvoor worden er in veel gezinnen ook moeites beleefd. Hoe heeft God de gezinnen bedoeld en hoe eren wij Hem daarmee? De gezinnen vormen voor een stuk de basis van de samenleving en ook binnen onze gemeente. Onder andere in de themaserie over relaties en de start van een cursus over opvoeding willen we als gemeente helpen om die basis stevig te houden/te verstevigen.

Pijler 2: Toerusting van alle gelovigen tot opbouw van het Lichaam van Christus gebaseerd op vijfvoudige bediening (vs 11-16)

Het functioneren van de gaven van de Geest wordt aangewakkerd in de kleine groepen (kids, youth, kleine groepen, Into His Presence-avonden), door middel van de 5-voudige bediening.

Om dit te bereiken gaan we:

- Bedieningen binnen de gemeente (verder)vrijzetten:herders, leraars, profeten (gave van profetie), evangelisten, apostelen. We willen dat deze 5 ‘kleuren’ de groepen binnen de gemeente zullen beïnvloeden. Het accent kan per groep verschillen.

“Laat uw standvastigheid niet varen, maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid. Amen. “
- 2 Pet 3:18

- Verdiepingsmateriaal aanreiken aan de kleine groepen, kids en jongeren
- Gelovigen helpen om de eigen gaven te ontdekken (onderwijs en oefening)
- Toerustingsmomenten organiseren gericht op geestelijke groei (o.a. Bijbelboekenstudie, training gaven van de Geest, Alpha cursus, cursus Groei in Identiteit, Cleansingstream)
- In contact brengen van mentors met pupillen: organiseren en bevorderen van mentorschap
- Toerustingsdagen voor teams (o.a. coordinatoren van kleinegroepen, kinderwerkers, jongerenwerkers en aanbiddingsteam) organiseren

Pijler 3: uitreiken

- a. Gezamenlijk: zendelingen, evangelisatie(-acties), barmhartigheidswerk
- b. Ieder persoonlijk: levensstijl in eigen omgeving (school, werk, buurt, sport, familie)
- c. De mogelijkheden die een eigen gebouw voor door-de-weekse activiteiten gaat bieden verkennen en benutten. Een nieuw gebouw voor door-de-weekse activiteiten gaat zeker nieuwe kansen geven.

Pijler 4: Voldoende gezond leiderschap en een heldere structuur

- Uitdaging voor 2018: alle teams hebben een eigen teamleider
- een leiderschap waarbinnen ruimte is om te ontdekken en te ontwikkelen en niet dat je alles vooraf moet weten, vanuit de visie van vermenigvuldiging en met mentorschap
- Leiderschapstraining (on the job) voor toekomstige leiders,
- invulling structuur en heldere taakverdeling
- in 2018 een verdere gedachtenvorming over het op termijn gaan stoppen van Krijn als voorganger van Rafael Goes.

Pijler 5: Een gezond en voldoende financieel draagvlak

We geloven we in het Bijbelse principe van het brengen van de tienden van je inkomsten naar je eigen geestelijk huis. We willen ieder, waarvoor dit nog geen levensstijl is, uitdagen om hierin een groei-stap te zetten in 2018. We hebben geloof voor een groei van het aantal mensen die maandelijks een vaste bijdrage zal gaan geven.

Jezus kwam op hen toe en zei: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.' - Mat 28:18-20