



Seizoen 2018-2019

In deze brochure:

1. De start van het nieuwe seizoen met een aantal gebedsdagen
2. Nieuwe preekseries in het nieuwe seizoen
3. De verschillende mogelijkheden tot toerusting in het nieuwe seizoen.

Bij iedere toerusting staat een contactpersoon. Mocht je belangstelling hebben om aan een of meerdere toerusting(en) deel te nemen dan kun je meer info vragen en je aanmelden bij de contactpersoon. Over de meeste toerusting(en) staat op intranet, bij “onderwijs en studie” nog meer informatie.

De meeste activiteiten zijn in de Basis, Bessestraat 8 in Goes.

Juli 2018

We starten het nieuwe seizoen met Samen bidden voor de gemeente

van wo 29 aug t/m 1 sept.

Evenals afgelopen 7 jaar willen we het nieuwe seizoen beginnen met een week van gebed (en vasten) voor de gemeente. Met een open hart samen de Heer zoeken en het nieuwe seizoen voor de troon van Zijn genade brengen en naar Hem luisteren.

Hoe zien deze dagen van gebed er uit?

- Gebed thuis
- In de Bessetraat 8 is er een gebedsruimte ingericht. Woensdag 29-8 t/m zaterdag 1-9 zal deze open zijn van 7.00-19.45 uur. Je kunt daar alleen heengaan en dan zien wie er nog meer is, je kunt ook met één of meerdere mensen afspreken om er samen te zijn.
- Op de avonden van wo 29-8 t/m vrijdag 31 aug. van 19.45-21.30 uur zal er een gezamenlijke gebedstijd zijn, die door iemand geleid wordt. (met de ruimte voor een uitloop voor degenen die dat willen). Vanuit het in Gods aanwezigheid zijn willen we ons in de gebeden laten leiden door de Heilige Geest.
- Op zaterdagavond 1-9 is er een afsluitende avond van deze week van gebed. Aanvang 19.30 uur in de Bessestraat.

Ieder wordt aangemoedigd om in deze dagen ook 1 of een paar dagen te vasten. Dat kan in verschillende vormen. Meer info over vasten z.o.z. en op ons intranet staat een studie over vasten. Button: Onderwijs en studies, en dan bij studies: 'Bidden en vasten'.

Contactpersoon: Krijn Verhage

Preekseries in het nieuwe seizoen

Najaar 2018: gebed

In het najaar willen we ons als gemeente (7 zondagen) focussen op gebed. Relatie met God is de motor van alles wat doen. Zonder gebed zijn we krachteloos en zonder gebed drogen we als christenen op. Zoals Maarten Luther zei; Je kunt geen christen zijn zonder te bidden, zoals je ook niet kunt leven zonder adem te halen. Alle opwekkingen in de geschiedenis zijn begonnen met biddende vrouwen en mannen. Als we diepgaande connectie met God willen ervaren, als we de kracht van God in onze levens willen zien dan kunnen we niet zonder gebed.

Hoe is het met jouw wandel met Jezus? Hoe is het met jouw gebedsleven? In de preekserie zullen we verschillende thema's langsgaan zoals 'waarom bidden', het onze Vader en de kracht van gemeenschappelijke gebed. We willen je helpen om je leven met God en daarmee je gebedsleven verder te ontwikkelen en zullen daarbij ook allerlei verschillende vormen behandelen. Ook willen we als gemeente groeien in het gemeenschappelijke gebed. Als gemeente zijn we niet een groep individuen, maar een lichaam dat samen voor Gods troon mag komen en mag verklaren 'laat Uw koninkrijk komen, laat Uw wil geschiedde, op aarde zoals in de hemel'

2019: een serie over de gemeente (i.v.m. 30 jaar Rafaël Goes)

Contactpersoon: Krijn Verhage

De kinderen

Iedere zondagmorgen is er tijdens de samenkomst een crèche voor de allerkleinsten. Contactpersoon: Cora de Munck

Voor de kinderen van de basisschool is er vrijwel iedere zondag tijdens de samenkomst op zondagmorgen een eigen kinderdienst.

Contactpersoon: Cora de Munck

De jongeren (12-18 jaar)

Het jongerenwerk kent een start-weekend in het weekend van 30 aug-1 sept. Vanaf zaterdag 8 september is er om de 2 weken een jongerenavond in de Bessestraat. Daarnaast zijn er ook nog andere activiteiten zoals bv de Like Jesus-dag (6-10).

Contactpersoon: Petra de Rooij

De kleine groepen.

De kleine groepen vormen "het hart" van het samen gemeente zijn. Kleine groepen komen gemiddeld 2x per maand bij elkaar om ervaringen met elkaar te delen, elkaar te helpen, samen te eten, te bidden en de Bijbel te bestuderen. De ideale setting om anderen binnen Rafaël Goes persoonlijker te leren kennen en samen bezig te zijn met het geloof en de beleving daarvan in het dagelijkse leven. De groepen zijn open en toegankelijk voor iedereen.

Mocht je nog geen deel zijn van een kleine groep, dan willen we je van harte aanbevelen om dit te overwegen.

Contactpersoon: Eric en Yvonne Mostert.

Introductie-avonden voor nieuwe mensen

Wie zijn jullie als gemeente?

Wat geloven jullie?

Wat is jullie missie?

Hoe zijn jullie ontstaan?

Herken of heb je deze vragen? Dan zijn deze avonden voor jou.

Op deze avonden willen we ieder laten kennismaken met ons als gemeente, het ontstaan, onze visie, doelen, geloofspunten, identiteit, onze activiteiten, enz.

Daarnaast willen wij ook verder kennis maken met nieuwe mensen. Er zal ook ruimte zijn voor het stellen van vragen.

Data: 15, 22 en 27 november en 6 dec **Contactpersoon:** Krijn Verhage

Alpha cursus

De Alpha-cursus biedt iedereen de mogelijkheid om uit te zoeken wat het christelijk geloof inhoudt. De bijeenkomsten zijn in huiselijke kring (en sfeer) en beginnen met een gezamenlijke maaltijd of koffie met wat lekkers. Daarna volgt een inleiding op een thema (bijvoorbeeld: Wie is Jezus? Waarom en hoe lees je een bijbel en waarom en hoe bid je? Wie is de Heilige Geest en wat doet de Heilige Geest?). Aansluitend praten we (eventueel in kleinere groepen) na over het thema. Er is nieuw lesmateriaal en de lessen zijn goed te volgen en te begrijpen, serieus en ook luchtig. De Alpha-cursus is een plek waar geen enkele vraag als te simpel of te bedreigend wordt gezien.

Wanneer is het?

Wekelijks, 1 avond per week, gedurende 13 weken, van 20:00 tot 22:00 uur. Voorjaar 2019. Start is afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Contactpersonen: Dik en Annette Heuseveldt

Discipelschapstraining Cleansing Stream

De Cleansing Stream Basiscursus is bedoeld voor iedere christen die een gedegen Bijbels fundament wil hebben voor verdere groei in een christelijke levenswandel en voor degene die bevrijding van demonische onderdrukking zoekt en zich op basis van eigen keuze wil onderwerpen aan dit programma. Mensen moeten hun heil niet verwachten van het programma, maar van Jezus Christus (de Hersteller en Bevrijder)

Ruim 100 mensen uit onze gemeente hebben deze training al gevolgd.

De lessen behandelen achtereenvolgens:

1. Afstemmen: Wandel in de Geest. (za morgen 1 september 2018)
2. Toewijding: Een Heilige Levenswandel (za morgen 22 september 2018)
3. Woorden: Zegen of Vloek (za morgen 20 oktober 2018)
4. Reiniging: Vrij na Overwinning (za morgen 10 november 2018)
5. de 2 daagse retraite (vrijdag 30 november en zaterdag 1 december 2018)
6. Jaag naar het doel (van januari t/m juni 2019 1 avond in de 2 weken)

Inhoudelijke informatie over deze training vind je op onze website (bij onderwijs en studies).

Kosten: na te vragen bij de contactpersonen

Locatie: Bessestraat 8 te Goes.

Contactpersonen: Sake Hospes: 06 23074086,
Bert & Corry Bax 06 36109148

Cursus Groei in Identiteit

Vanuit ons verstand weten we het allemaal zo goed, maar wat maakt nou dat het echt ontspannen leven vanuit Gods liefde zo moeilijk is? Daar gaat deze cursus o.a. over.

Rienk den Toonder, Annette Heuseveldt, Stefan Dekker en Miriam Verhage zullen deze keer de cursus begeleiden. Ruim zestig mensen uit onze gemeente hebben deze cursus al gevolgd, de meeste hebben het als zeer waardevol ervaren. Inhoudelijke informatie over de cursus vind je op onze website (bij onderwijs en studies).

Deze cursus draait op de dinsdagavond van 19.30-21.30 uur in de Bessenstraat 8; inloop vanaf 19.15 uur.

Het programma is opgebouwd uit 8 avonden en één weekend (thuis slapen). Het is niet mogelijk de cursus te volgen als je niet bij het weekend aanwezig kan zijn.

Dit zijn de data:

Dinsdagen 23 en 30 oktober, 6 en 13 november

Weekend:

Vrijdagavond 16 november en zaterdag 17 november overdag (t/m het avond eten)

Dinsdagen 20 en 27 november, 4 en 11 december

Kosten: na te vragen bij de contactpersonen

Contactpersoon: Voor vragen en opgave kun je terecht bij Miriam Verhage

Training voor gebed

Start najaar 2018

"Laat die ander maar bidden...die doet dat veel...."

Herkent u deze gedachte? Of zou u ook best degene willen zijn die hardop bidt in uw gezin, op school, in de kerk of met vrienden?

Dan is de praktijkgerichte Training voor gebed iets voor u.

Gedurende de training denkt u na over uw gebedsleven, uw relatie met God en zal u handvatten krijgen hoe u zou kunnen bidden voor uzelf, iemand anders of voor een kerk of land.

De training bestaat uit totaal 4 avonden en zal tweewekelijks op de donderdag gegeven worden.

Avond 1 (13 september) Inventariseren van verwachtingen en de lijn in de vier avonden uitleggen_Uitleg over wat is gebed en tot Wie en waarom bidden we? (Ons Godsbesef en Godsbeeld...God als Hemelse Vader)_Gebeden uit de Bijbel

Avond 2 (27 september) Luisteren naar de stem van God. Hoe spreekt God? (voorbeelden van Gods spreken uit de bijbel en getuigenis). Mag ik er zomaar vanuit gaan dat ik Gods stem versta? (welke relatie hebben we met God)

Avond 3 (11 oktober) Je gebedsleven, leven als David. Zelf een psalm schrijven (gebed in " psalmvorm") Gebed als de motor van je relatie met God.

Avond 4 (25 oktober) Inventariseren of er aan alle verwachtingen is voldaan._Inventariseren of er nog nieuwe verwachtingen liggen. En nu verder...je gebedsleven delen met anderen.

Maximaal aantal deelnemers: 8

Deze training krijgt in het voorjaar 2019 een vervolg. Meer info daarover later.

Contactpersoon: Janny Dekker

Bijbelboek-studie avonden

De Bijbel van Genesis tot Openbaring

De Bijbel is Gods Woord maar wat staat er nu echt? Dat willen we leren door uit te gaan van Jezus' woorden “ *Komt tot Mij...en leert van Mij*” (Mattheüs 11:29). We willen van Hem leren en dit doorgeven!

Voor wie?

Voor iedereen die de Bijbel wil lezen.

Deze Bijbelstudie is voor wie met anderen aan de slag wil om God beter te leren kennen en voor zijn taak berekend en volledig toegerust wil worden. (2 Timoteüs 3:16).

Wat gaan we doen?

Elke maand lezen we een Bijbelboek en gaan daarmee samen aan de slag. Door de jaren heen komt de hele Bijbel in beeld. Je krijgt daarbij één avond in de maand uitleg. Wat zegt de tekst en wat betekent het nu? We gaan ook aan de hand van stellingen en vragen met elkaar in gesprek. Wie wil, kan vragen en inzichten delen via social media.

Geplande data op do. avond (van 19.30-21.30 uur Bessestraat)

De Bijbel: introductie	30 augustus 2018
Genesis 1-11	20 september 2018
Genesis 12-50	25 oktober 2018
Exodus	22 november 2018
Leviticus	20 december 2018
Numeri	24 januari 2019
Deuteronomium	28 februari 2019
Jozua	21 maart 2019
Richteren	25 april 2019
Ruth	23 mei 2019

Wie niet iedere avond aanwezig kan zijn, kan ook afzonderlijke studies volgen.

Contactpersoon: Jan Willem Slager

Opleiding Theologie van Rafaël Nederland

Missie: Het aanbieden van levende theologie die niet alleen onze levens verandert maar door ons heen ook die van onze omgeving.

Wat wordt er geboden? Levende en praktische theologie.

Levend: wij geloven in een juiste balans tussen Woord (de Bijbel) en Geest. Beide zijn nodig. Het één kan niet zonder het ander.

Praktisch: wij geloven in de persoonlijke toepassing van wat wij onderwijzen.

Hierin gaf Jezus ons hét voorbeeld. Bijna al zijn onderwijs was praktisch uitvoerbaar.

Deze opleiding theologie: geeft je meer inzicht in de Bijbel, daagt je uit het geleerde toe te passen, rust je toe (in je bediening) en is goed te combineren voor mensen met een baan, gezin of bediening.

Student of toehoorder: Het theologieonderwijs bestaat uit 6 modules.

Module I	Inleiding in de Bijbelboeken. De Bijbel, Gods liefdesbrief.
Module II	Wat leert de bijbel ons over God en de mens?
Module III	De leer aangaande Christus, redding en verlossing.
Module IV	Het bijbels onderwijs over de gemeente en de Heilige Geest.
Module V	Het bijbels onderwijs over exegese en prediking.
Module VI	Jezus Christus, de terugkomende Koning.

Deze modules zijn los van elkaar te volgen. Je kunt kiezen welke module je wilt volgen. Er zijn 2 manieren waarop je kunt deelnemen aan een module: als student of als toehoorder.

1. Als student. Je kiest voor het all-in pakket. Je volgt de lessen, maakt huiswerk en het examen. Als je alle 6 modules met een voldoende hebt afgerond, ontvang je het basisdiploma theologie.
2. Als toehoorder. Je volgt de lessen. Je zoekt vooral naar persoonlijke verdieping en verrijking. Na afloop van elke les wordt er een korte reflectie gevraagd d.m.v. een stelling, een vraag o.i.d. Aan het eind van elke module ontvang je een certificaat van deelname.

Digitaal of klassikaal Het theologieonderwijs is klassikaal en digitaal te volgen. Behalve dat we de modules digitaal aanbieden is er elk seizoen een module klassikaal te volgen. Op onze website is per module aangegeven wat er mogelijk is. De klassikale module start altijd in september en loopt door t/m maart van het jaar erop. Als je digitaal studeert bepaal je zelf het instapmoment.

Contactpersoon: Krijn Verhage

Trainingsdag met Coen Nuyten: “I See Generaties”

Visie achter de training

De training ‘I See Generations’ is ontstaan vanuit de visie dat God in staat is - en staat te popelen- om die generaties juist samen te brengen en Zijn kerk te bouwen. Het geloof van de kinderen, de passie van de jeugd en de wijsheid van de volwassenen. Wanneer dit samenkomt ontstaat er een krachtige, aantrekkelijke en duurzame kerk waarin iedereen meebouwt, geloof wordt versterkt en Gods Liefde zichtbaar wordt.

Coen geeft aan dat deze training interessant is voor:

- Mensen met een passie voor het verbinden van generaties binnen hun gemeente.
- Kinder- jongeren- en ouderenwerkers.
- Mensen die meer willen leren over de Kracht van God door de verschillende generaties heen.

Wat kun je inhoudelijk verwachten?

- Een actieve, inspirerende en opbouwende training over de kracht van generaties.
- Bijbelse inzichten over Gods kracht door alle generaties heen en wat het doet wanneer deze samenkomen.
- Praktische handvatten om de generaties te bouwen in de eigen kerk.
- Geloof en inspiratie om hiermee actief aan de slag te gaan.

Datum: Zaterdag 19 januari 2019 van 9.30 - 16.30 uur.

- Voorafgaand komt Coen spreken in onze samenkomst van 13 januari 2019. Met als thema: ‘Waarom generaties verbinden?’

Contactpersoon: Krijn Verhage

Speciaal voor alleenstaande vrouwen

Op zaterdag 27 oktober is er een dag voor alleenstaande vrouwen.

Het thema is: *versla je reuzen*.

Spreekster: Margreet van Straalen en diverse workshops.

Locatie: Bessestraat 8. Tijd: van 10.00-14.30 uur.

Deelname: gratis (inclusief lunch)

Contactpersonen: Sharmila Sewnath en Mieke Ettinger.

Speciaal voor ouders: Parenting Course

Samen aan de slag met thema's over opvoeding De Parenting Children Course is een plek voor ontmoeting, herkenning en inspiratie. Je praat samen met andere ouders over herkenbare uitdagingen en ontvangt handvatten, tips en nieuwe ideeën voor thuis. Want iedere ouder wil graag het beste voor zijn kind!

Voor wie?

Loop je rond met vragen over opvoeding? Vraag je je af hoe jij je kinderen kunt stimuleren in hun ontwikkeling? Hoe je belangrijke waarden integreert in je opvoeding? Ben je op zoek naar een juiste balans tussen loslaten en grenzen stellen? Dan is Parenting Children Course echt iets voor jou! De cursus is voor ouders van 0 tot 10-jarigen. Het is voor iedere ouder, ongeacht burgerlijke staat, culturele achtergrond of levensovertuiging. De Parenting Children Course is gebaseerd op christelijke principes, maar is relevant voor zowel christelijke als niet-christelijke opvoeders.

Wanneer? In 2019 start deze cursus voor de 2e keer binnen Rafel Goes op 5 avonden en/of ochtenden in september. (5x om de twee weken).

Contactpersonen Elly Meijvogel, Froukje Westerweele en Cora de Munck

Huwelijksseminar

Een relatie is geven en nemen. Maar in welke verhouding doe je dat? Hoe stem je dat op elkaar af? Waarom loop je soms tegen bepaalde zaken op? Waarom begrijpen we soms onze partner niet? Vraag is, begrijpen we ons zelf altijd wel!

Voor al die stellen die “meer “ uit hun relatie willen halen hebben we goed nieuws. Op vrijdagavond 21 en zaterdag 22 september willen we een “huwelijks seminar” organiseren met medewerking van Bram en Helma Blouw. Eigen bijdrage in de kosten, inclusief lunch op zaterdag, € 50,00 per koppel.

Locatie: nog nader te bepalen.

Er kunnen nog stellen bij!

Contactpersonen: Frank en Miranda de Roo

Nog in voorbereiding:

Vervolg mini-conferentie: gaven van de Heilige Geest

Met John en Candish van Wendel- de Joode

Contactpersoon: Krijn Verhage

Speciaal voor mannen

Mannenontbijt op zaterdagochtend

Contactpersonen: Eric Mostert en Jankees Veerhoek

Speciaal voor jongeren

Splash, jongeren versie van Cleansing Stream.

Contactpersoon: Dirk Pieter van Bennekom

Israël-avonden

Zaterdagavond 6 oktober: Richard Zevenhuizen van St. Ebenezer, Operatie Exodus, breng de Joden thuis.

Verder wanneer er een spreker beschikbaar is/komt, dan zullen we kijken op welke avond we deze kunnen inplannen en uitnodigen.

Contactpersoon: Bert Bax

Onderwijs over de gelovigen doop en de vervulling met de Heilige Geest

Voorafgaand aan de doop door onderdompeling hebben we 3 studie-voorbereidingsavonden.

Aansluitend op de doop door onderdompeling hebben 2 studieavonden over de Persoon van de Heilige Geest, Zijn werk, doop/vervulling met de Heilige Geest, de vrucht, gaven en de kracht van de Heilige Geest. De 3^e avond bidden we met de dopelingen.

Er is nog geen datum vastgesteld voor een volgende doopdienst.

Contactpersoon: Krijn Verhage

Belangrijke datum:

29 november Gezinsraad